

Even voorstellen

Mijn naam is Kees Groenendijk, 64 jaar, gehuwd met mijn lieve vrouw Antje en gezegend met één zoon en drie dochters. Onlangs ben ik aangesteld als ambulante predikant voor structurele hulpdiensten in uw gemeente voor één dag per week (20%). Daarnaast ben ik als predikant verbonden aan de Hervormde Gemeente te Piershil in de Hoeksche Waard voor 80%, een gemeente met confessionele signatuur. Wij wonen in de pastorie van Zuid-Beijerland, waar mijn vrouw predikant is. Echter wij hopen in augustus naar Woerden te verhuizen, waar mijn vrouw een beroep heeft aangenomen. Heel plezierig was de kennismaking met uw moderamen. We voelden dat we op dezelfde golflengte zitten, ons gezamenlijk belijden dat Jezus Christus onze Heiland en Redder is.



Mijn geloof in God is ontsprongen in het predikantsgezin waarin ik ben opgegroeid in Sleeuwijk (N.B.). Daar koos ik voor God, deed ik belijdenis, want Hem wilde ik dienen. Tijdens mijn theologiestudie in Kampen ontdekte ik steeds meer de rijkdom van Gods Woord, de unieke boodschap van God die ons liefheeft en redt door Jezus Christus, door Zijn kruis en opstanding. Door Hem zijn wij gekend en zijn wij onderweg naar Zijn heerlijkheid. Natuurlijk stelde ik ook vragen, maar tegelijk kwam ik tot een dieper besef: Heer U hebt een bedoeling met mij, de bedoeling om Uw heilsboodschap te verkondigen en voor te leven.

Inmiddels ben ik bijna 35 jaar predikant en sta ik in mijn 7^e gemeente en verricht daarnaast hulpdiensten. Het mooiste van het predikantschap vind ik de drie kerntaken: prediking, pastoraat en catechese. Dus het verkondigen van de blijde boodschap van Gods liefde in Jezus Christus én het namens Hem nabij mensen zijn én het door vorming meehelpen aan de groei van geloof bij jongeren en ouderen. In Hazerswoude zal mijn hoofdtaak pastorale zorg zijn. Mooi is het om als gezondene van de Heer met mensen mee te leven en Zijn boodschap van troost en hoop te mogen doorgeven en daarvoor te bidden. Naast deze pastorale taak hoop ik een enkele keer bij u voor te gaan. Heel belangrijk vind ik het om te werken aan een kerk waar iedereen zich thuis voelt, jong en oud en alles er tussenin. Graag draag ik ook mijn steentje bij aan het grotere geheel van de kerk. Wij behoren immers tot die ene, grote familie van God en hebben elkaar nodig. Daarom ben ik afgevaardigde naar de Generale Synode van onze Protestantse Kerk.

Ook mag ik wel zeggen dat ik door persoonlijke levenservaring en wat ik heb meegemaakt in het gemeentewerk gegroeid ben als mens, als predikant en als discipel van de Heer. Het leven vanuit de kracht van het evangelie heeft mij evenwichtiger en sterker gemaakt. Ik hoop dat u uw vreugde en zorgen met mij kunt delen en dat ik de troost van de Heer bij u kan brengen. Daarom bid ik om Gods Geest bij onze ontmoetingen. Misschien tot ziens in de komende tijd, bij u thuis of in de kerk. Hebt u een vraag of een opmerking, u kunt altijd bij mij terecht. De contactgegevens staan hieronder.

Met een hartelijke groet,

ds. Kees Groenendijk
Koninginneweg 6
3284 KJ Zuid-Beijerland
T: 0186-785712
M: 06-57075093
E: dcgroenendijk@outlook.com