

# Wat moet ik me bij de hemel voorstellen?

Jongerendienst | 9 okt 22  
ds Harald Overeem

Hervormde gemeente  
Hazerswoude-Dorp

## I. Hemel en aarde

De hemel is geschapen door God, tegelijk met de aarde (Genesis 1<sup>1</sup>). De hemel hoort bij de aarde: hemel en aarde zijn een tweeling. Zij vormen één werkelijkheid. In de Bijbel is de hemel niet ver weg! De hemel is 'hier'. God hoort daarom onze gebeden en is veel dichterbij ons dan wij vaak beseffen.



Bijbelse voorstelling hemel & aarde

## II. Waar is de hemel?

Hemel			
ons idee	ik	ver	straks
Bijbels idee	God	hier	nu

We zeggen vaak: de hemel is 'boven', ergens ver weg in het heelal. We zeggen ook vaak: de hemel is voor later en ik hoop er dan ook te zijn. Dus, de hemel is ver weg, iets voor later en hopelijk ben ik er

dan ook. In de Bijbel is het anders. De hemel is de woonplaats van God (Psalm 115<sup>16</sup>) én is *nu* aanwezig. Daarom kunnen we iets van God ervaren.

## III. Nieuwe hemel en nieuwe aarde

Onze *ervaring* is vaak dat God ver weg is; soms ervaren we wel een beetje hemel op aarde. De Bijbel vertelt dat hemel en aarde vernieuwd gaan worden. Het zal een rijk zijn waar vrede en recht elkaar kussen (Psalm 85<sup>11</sup>). Het is heel concreet: God zal op deze nieuwe hemel en nieuwe aarde wonen te midden van zijn kinderen (Jesaja 66<sup>22</sup>; Efeziërs 1<sup>10</sup>; 2Petrus 3<sup>13</sup>; Openbaring 21<sup>1</sup>). De nieuwe aarde is dan geheel doordrongen van de nieuwe hemel.

## IV. Een paar vragen

- Als christenen overlijden, gaan ze dan naar de hemel? De Bijbel spreekt niet over 'naar de hemel gaan'. Wel over 'met Christus zijn' (Lukas 23<sup>43</sup>; 2Korintiërs 5<sup>8</sup>; Filippenzen 1<sup>23</sup>). Zij zijn 'in Christus ontslapen' (1Korintiërs 15<sup>18</sup>; 1Tessalonicenzen 4<sup>14-16</sup>) en 'wachten' op de opstanding van het lichaam.
- Komen er maar 144.000 mensen in de hemel? Dit aantal staat in Openbaring 7<sup>4</sup> en lezen we *niet* letterlijk. Het getal is: 12 stammen van Israël x 12 apostelen x 1000. Het wil zeggen dat het Evangelie *heel veel* mensen heeft bereikt: van Israël tot over de gehele wereld. Johannes hóórt dit getal, maar zíét vervolgens een 'onafzienbare menigte die niemand tellen kon' (vers 9).
- Ben ik goed genoeg om in de hemel te komen? Nee, niet echt ... Als de hemel alleen bedoeld was voor 'goede' mensen (hmm, wat is goed?) dan zou het wel heel stil zijn daar? Jezus Christus stierf juist voor slechte mensen om ons met God te verzoenen. Hij werd opgewekt, zodat ook wij eens op die nieuwe hemel en aarde zouden wandelen.
- Als we in de hemel zijn, wat doen we dan? Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is alle scheiding tussen God en mens weggefallen; Hij woont dan onder ons. Bedenk: we zweven niet maar wat rond, we hebben een nieuw lichaám. We wandelen, sporten, eten, ontmoeten elkaar. Het is een leven met God en met elkaar, een leven 3.0.

Om over door te denken, na te praten

- Wat was hoopvol voor je in de preek?
- Wat begreep je niet van de preek?

- Wat was nieuw voor je in de preek?
- Waar zou je, n.a.v. de preek, voor willen danken / bidden?