

Bijbelkringen 2018-2019

Algemene informatie: Mariëlle van Veen (06-38009464)

Geplande kringavonden (onder voorbehoud):

- Plenaire startavond: datum volgt
- week 40 (1 okt -4 okt)
- week 44 (29 okt-1 nov)
- week 47 (19 nov -22 nov)
- week 2 (7 jan-10 jan)
- week 5 (28 jan - 31 jan)
- week 8 (18 feb - 21 feb)
- week 12 (18 mrt - 21 mrt)
- week 15 (8 apr – 11 apr)

Kringen en kringleiders:

Maandagavond 1: Koos de Wilde, Dorpsstraat 78, 0172-589500

Maandagavond 2: Pieter en Cora van der Linde, Hobbemastraat 60, 0172-532223

Dinsdagavond 1: Mariëlle van Veen, Westeinde 46a, 0172-795259

Dinsdagavond 2: José en Andre Rijkaart, Voorweg 102C, 0172-589211

Dinsdagavond 3: Martin en Lydia de Wilde, Rubenslaan 95, 06-21291701

Woensdagmorgen 1: Riske de Kort, Burg. Smitweg 30, 0172-588191 en Leuni Holleman, Breitnerlaan 55, 0172-588636

Woensdagmorgen 2: Ada Vermeulen, v. Leeuwenhoekweg 20, Benthuisen 079-3313856

Donderdagavond 1: Mariëlla en Adriaan de Wilde, Hobbemastraat 48, 0172-588788

Donderdagavond 2: Bram Blijleven, Frans Halsstraat 5, 06-25087635, Jedid-Jah Bakhuijzen, 06-43133717

De avondkringen beginnen om 20.00 uur en eindigen rond de klok van 22.00 uur

De woensdagmorgenkring is speciaal voor degenen die 's morgens een kring willen volgen. Deze kringen beginnen om 9.00 uur en eindigen rond 11.15 uur, zodat (evt.) kinderen uit school gehaald kunnen worden. De kinderen die niet naar school gaan kunnen gewoon meekomen. Voor hen is er speelgoed en limonade.

Dit seizoen zal het Bijbelboek "Psalmen" centraal staan. Een van de onderstaande boekjes zal hierbij gebruikt worden:

Psalmen beter begrijpen van Niels de Jong (uit de serie "Bijbel beter begrijpen")

Of

Leren vertrouwen op God – Psalmen van Hetty Lalleman (uit de serie "Kringserie")

Bij het kringwerk is de onderlinge ontmoeting belangrijk. Er wordt gewerkt aan de hand van een Bijbelstudie met gespreksvragen. Zo komen we met elkaar in gesprek over het Bijbelgedeelte. Daarbij komen er vragen naar voren over geloven en wat geloven voor ons dagelijks leven betekent. Ook neemt het bidden voor elkaar, voor de gemeente en de wereld om ons heen een wezenlijke plaats in.

We starten altijd aan het begin van het seizoen gezamenlijk met een startavond in de Regenboog. De datum is hiervoor is nog onbekend, dit zal t.z.t. via het kerkblad aangegeven worden. Er wordt een inleiding gegeven op het boekje van het nieuwe seizoen. Hiervoor is iedereen van harte uitgenodigd. Mensen die nog geen kring bijwonen kunnen op deze avond kennis maken met de kringen.